



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ**

**Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων**

**Χαιρετισμός της Πρυτάνεως του Ιονίου Πανεπιστημίου,**

**στις «Εκδηλώσεις Διαλόγου με την Ιστορία»**

**Αγαπητοί Σύεδροι και Φίλοι**

Σας καλωσορίζω στη σημερινή εκδήλωση, που λαμβάνει χώρα στο ιστορικό αυτό τοπόσημο της Κέρκυρας, την Ιόνιο Ακαδημία. Σ' αυτό το κομψό κτίριο, του οποίου έχω σήμερα την τιμή και την τύχη να είμαι εγώ η οικοδέσποινα, λειτούργησε πριν από 190 χρόνια (το 1824) το πρώτο Ελληνικό Πανεπιστήμιο, που υπήρξε και το πρώτο δυτικού τύπου ΑΕΙ στην Ανατολική Μεσόγειο. Άξιος διάδοχός του είναι το σημερινό Ιόνιο Πανεπιστήμιο, που συμπληρώνει φέτος 30 χρόνια (από το 1984) συνεχούς ευδόκιμης λειτουργίας.

Η Πανεπιστημιακή μας Κοινότητα, εν μέσω χαλεπών καιρών, σας υποδέχεται στη λιτή αυτή εκδήλωση μνήμης, που συνδιοργανώνει με το Κέντρο UNESCO Ιονίου για την εξέχουσα προσωπικότητα του μεγάλου Κερκυραίου Ιωάννη Καποδίστρια, ενώ συγχρόνως, όλοι μαζί απονέμουμε φόρο τιμής σε όλους εκείνους που οιονεί υπήρξαν συναγωνιστές και συνοδοιπόροι του.

Παράλληλα θέλουμε και να αντλήσουμε δύναμη από εκείνους, εμείς, οι επίσης δοκιμαζόμενοι απόγονοί τους (οι νεόπτωχοι και –υπό μίαν έννοια- υπό κατοχήν διατελούντες, Νεοέλληνες).

Θεωρώ πως, ως εκ της ιδιότητός μου, έχω το καθήκον να επισημάνω ότι αυτή η συγκέντρωσή μας αποτελεί ένα ευλαβικό μνημόσυνο στους θεμελιωτές του Έθνους μας, οι οποίοι με πρωτεργάτη τον Ιωάννη Καποδίστρια συνέβαλαν στη δημιουργία μιας ανεξάρτητης Ελλάδας. Το ζήτημα αυτό είναι όσο ποτέ επίκαιρο στις ημέρες μας. Ως εκ τούτου αποτελεί δική μας υποχρέωση πλέον να κρατήσουμε όρθια αυτήν την Πατρίδα, που με τόσες θυσίες μας παρεδόθη ανεξάρτητη.

Οφείλουμε πάντοτε να έχουμε προ οφθαλμών το ότι τότε το Έθνος λύγησε, αλλά ουδέποτε απεδέχθη την ήττα του, παρά το ανελέητο κυνηγητό κυρίως της Παιδείας μας -της υπέροχης Ελληνικής Παιδείας - που και στις μέρες μας βάλλεται δραματικά. (Δράττομαι της ευκαιρίας κε εκπρόσωπε των Ευεργετών, να σας απευθύνω προσωπική έκκληση να στέρξετε στα πενιχρά οικονομικά του Ιονίου Πανεπιστημίου. Ξεκινήσαμε με προϋπολογισμό ποσού 7.600.000 ευρώ και τώρα πασχίζω να το λειτουργήσω με επιχορήγηση ποσού μόλις 1.180.000 ευρώ. Για το σκοπό αυτό τολμώ να πω ότι συνεχώς «περιφέρω ένα καπέλο ανάποδα», μέσα στο οποίο κάθε τόσο βάζω και το μισθό μου.

Θέλει αρετή αλλά και τόλμη η Ελευθερία, που μας χάρισαν. Όλοι μαζί πρέπει, όπως ο Ιωάννης Καποδίστριας, να κρατούμε ψηλά την Εθνική μας Αξιοπρέπεια, που τόσο συχνά - και ανερυθρίαστα- τη βλέπουμε σήμερα να θίγεται ιδιαίτερα βάνουσα.

Η σημερινή τελετή θα αποτελέσει εφιαλτήριο δράσεων στην μνήμη του μεγάλου Κερκυραίου Ιωάννη Καποδίστρια, του οποίου την προσωπικότητα και τη δράση θα προσπαθήσουμε να τεκμηριώσουμε έτι περαιτέρω, σε συνεργασία με το κέντρο Unesco Ιονίου, αποσκοπώντας να προβάλλουμε την ακηλίδωτη αξιοσύνη του σπουδαίου Ανδρός, με γνώμονα την εγρήγορσή μας να διεκδικούμε ακόμη και τα αυτονόητα (...εφόσον η μοίρα των ανθρώπων αυτού του τόπου είναι να παλεύει πάντα να αποδείξει και να διεκδικήσει τα αυτονόητα).

Καλή αρχή, λοιπόν, των κοινών μας δράσεων, καλή επιτυχία στις εκδηλώσεις σας και ευδοκίμηση των εργασιών σας.

**Η Πρύτανης  
του Ιονίου Πανεπιστημίου**

**Καθηγήτρια Αναστασία Σαλή – Παπασαλή**