



IONIAN UNIVERSITY

DEPARTMENT OF ARCHIVES, LIBRARY SCIENCE AND MUSEOLOGY
Museology Research Laboratory



Το Ερευνητικό Εργαστήριο Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Σπουδών Εγγύς Ανατολής, σας προσκαλούν στην ομιλία του ερευνητή Δρ Αστέριου – Ευάγγελου Κεχαγιά με θέμα «Γωγ και Μαγώγ: Οι Περιπλανήσεις Λαών και Θρησκευτικών Παραδόσεων της Πρώιμης Ινδίας».

Ομιλητής: Δρ Αστέριος – Ευάγγελος Κεχαγιάς, W. F. Albright Institute of Archaeological Research, Jerusalem

Τίτλος ομιλίας: Gog and Magog: The Wanderings of Peoples and Religious Traditions from early India (Γωγ και Μαγώγ: Οι Περιπλανήσεις Λαών και Θρησκευτικών Παραδόσεων της Πρώιμης Ινδίας)

Ημερομηνία: Κυριακή 8 Ιανουαρίου 2023, ώρα 19:00 (Ελλάδας)

Σύνδεσμος zoom: <https://ionio-gr.zoom.us/j/95622557018>

Η ομιλία θα είναι **στα αγγλικά** με δυνατότητα ερωτήσεων στα αγγλικά και στα ελληνικά.

Ακολουθεί περίληψη και σύντομο βιογραφικό του ομιλητή στα ελληνικά και στα αγγλικά.

Αναπλ. καθ. Γεώργιος Παπαϊωάννου
Διευθυντής
Ερευνητικό Εργαστήριο Μουσειολογίας
Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Δρ Κωνσταντίνος Δ. Πολίτης
Πρόεδρος
Ελληνική Εταιρεία Σπουδών
Εγγύς Ανατολής



IONIAN UNIVERSITY

DEPARTMENT OF ARCHIVES, LIBRARY SCIENCE AND MUSEOLOGY
Museology Research Laboratory

ENGLISH ABSTRACT

**Gog and Magog: The Wanderings of Peoples and Religious Traditions from early
India**

Asterios-Evangelos Kechagias

Dr. of Theology, Faculty of Theology, Aristotle University of Thessaloniki

Postdoctoral Researcher, W. F. Albright Institute of Archaeological Research, Jerusalem

Abstract: The names Gog and Magog appear several times in the Bible. The name “Gog” seems to have been the name of an ancient king, while the name “Magog” is sometimes used as the name of a nation and sometimes as the name of a place. Both of these names appear in parallel in apocalyptic texts, such as the book of Ezekiel or the book of Revelation, to denote the hostile armies that will appear at the end of days to punish God’s people or humanity in general. Nevertheless, the exact meaning and the actual identity of the names Gog and Magog have puzzled both ancient writers and modern biblical scholars to a tremendous degree, and so far no definitive answer has been given. My presentation will provide new evidence towards an entirely new interpretation of these names, which emerges from a parallel reading of several ancient sources of different origins (ancient Greek, biblical, Mesopotamian and Sanskrit). All these sources seem to agree with each other on the actual content and identity of these enigmatic figures and hint at the existence of a strange but broad ancient religious tradition, branches of which can be found in several different geographical locations (from India and Mesopotamia to Anatolia and the Aegean), with protagonists bearing different versions of the same name (Og, Gog, Ogygus, Gyges, etc.). According to this new perspective, the names Gog and Magog seem to be more closely associated with specific peoples and traditions of ancient India, which seem to have gradually travelled westwards, reaching the Near East and the Mediterranean.



IONIAN UNIVERSITY

DEPARTMENT OF ARCHIVES, LIBRARY SCIENCE AND MUSEOLOGY

Museology Research Laboratory

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

**Γωγ και Μαγώγ: Οι Περιπλανήσεις Λαών και Θρησκευτικών Παραδόσεων της
Πρώιμης Ινδίας**

Αστέριος-Ευάγγελος Κεχαγιάς

Δρ. Θεολογίας, Τμήμα Θεολογίας, Α.Π.Θ.

*Μεταδιδακτορικός ερευνητής, Ινστιτούτο Αρχαιολογικών Ερευνών W. F. Albright, Ιερουσαλήμ,
Ισραήλ.*

Τα ονόματα Γωγ και Μαγώγ εμφανίζονται αρκετές φορές στη Βίβλο. Το όνομα «Γωγ» φαίνεται ότι ήταν όνομα ενός αρχαίου βασιλιά, ενώ το όνομα «Μαγώγ» χρησιμοποιείται άλλοτε ως όνομα λαού και άλλοτε ως όνομα τοποθεσίας. Και τα δύο αυτά ονόματα εμφανίζονται παράλληλα σε αποκαλυπτικά κείμενα, όπως το βιβλίο του Ιεζεκιήλ ή το βιβλίο της Αποκάλυψης του Ιωάννη, για να δηλώσουν τους εχθρικούς στρατούς που θα εμφανιστούν στο τέλος των ημερών για να τιμωρήσουν τον λαό του Θεού ή την ανθρωπότητα γενικότερα. Παρ' όλα αυτά, η ακριβής σημασία και η πραγματική ταυτότητα των ονομάτων Γωγ και Μαγώγ έχουν προβληματίσει σε τεράστιο βαθμό τόσο τους αρχαίους συγγραφείς όσο και τους σύγχρονους μελετητές της Βίβλου και της Εγγύς Ανατολής, και μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί οριστική απάντηση. Η παρουσίασή μου θα παρουσιάσει νέα στοιχεία προς μια εντελώς νέα ερμηνεία αυτών των ονομάτων, η οποία προκύπτει από την παράλληλη ανάγνωση πολλών αρχαίων πηγών διαφορετικής προέλευσης (αρχαιοελληνικές, βιβλικές, μεσοποταμιακές και σανσκριτικές). Όλες αυτές οι πηγές φαίνεται να συμφωνούν μεταξύ τους σχετικά με το πραγματικό περιεχόμενο και την ταυτότητα αυτών των αιγιματικών μορφών και υποδηλώνουν την ύπαρξη μιας παράξενης αλλά ευρείας αρχαίας θρησκευτικής παράδοσης, παρακλάδια της οποίας εντοπίζονται σε διαφορετικές γεωγραφικές τοποθεσίες (από την Ινδία και τη Μεσοποταμία ως την Ανατολία και το Αιγαίο), με πρωταγωνιστές που φέρουν διαφορετικές εκδοχές του ίδιου ονόματος (Ωγ, Γωγ, Ωγυγος, Γύγης κ.λπ.). Σύμφωνα με αυτή τη νέα προοπτική, τα ονόματα Γωγ και Μαγώγ φαίνεται να συνδέονται στενότερα με συγκεκριμένους λαούς και παραδόσεις της αρχαίας Ινδίας, οι οποίοι φαίνεται να ταξίδεψαν σταδιακά προς τα δυτικά, φτάνοντας στην Εγγύς Ανατολή και τη Μεσόγειο.



IONIAN UNIVERSITY

DEPARTMENT OF ARCHIVES, LIBRARY SCIENCE AND MUSEOLOGY
Museology Research Laboratory

ENGLISH CV

Asterios-Evangelos Kechagias is currently a postdoctoral fellow at the W. F. Albright Institute of Archaeology in Jerusalem, Israel. He has studied Theology (B.A. 2012), Biblical Studies (M.A. 2014) and modern German philosophy (M.A. 2016) at the Aristotle University of Thessaloniki, Greece, and received his Ph.D. in Biblical Studies and Ancient Near East in 2021 from the same University. During the last years of his doctoral studies he was on a scholarship in Israel to study ancient languages at the Hebrew University of Jerusalem (2018-2021). He then carried out postdoctoral research at the Hebrew University of Jerusalem on issues of ancient Babylonian and Greek astronomy (2021-2022). Both in Greece and during his studies at the Hebrew University of Jerusalem he studied various ancient languages stretching from the Mediterranean to India, including ancient Greek, Biblical Hebrew and Aramaic, Akkadian, Sumerian, and Sanskrit. His main areas of research include biblical studies; ancient Near Eastern, Indian and Mediterranean history, archaeology, geography and linguistics; and currently he is focusing on cross-cultural contacts between India and the Mediterranean during the third and second millennia BCE.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Αστέριος-Ευάγγελος Κεχαγιάς είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Ινστιτούτο Αρχαιολογικών Ερευνών W. F. Albright στην Ιερουσαλήμ. Σπούδασε Θεολογία (πτυχίο 2012), Βιβλικές Σπουδές (μεταπτυχιακό 2014) και σύγχρονη γερμανική φιλοσοφία (μεταπτυχιακό 2016) στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα στις Βιβλικές Σπουδές και την Αρχαία Εγγύς Ανατολή το 2021 από το ίδιο Πανεπιστήμιο. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών του διδακτορικού του, βρέθηκε ως υπότροφος στο Ισραήλ με στόχο τη μελέτη αρχαίων γλωσσών στο Εβραϊκό Πανεπιστήμιο Ιεροσολύμων (2018-2021). Κατόπιν πραγματοποίησε μεταδιδακτορική έρευνα στο ίδιο πανεπιστήμιο πάνω σε ζητήματα αρχαίας Βαβυλωνιακής και Ελληνικής αστρονομίας (2021-2022). Τόσο στην Ελλάδα όσο και κατά τη διάρκεια των σπουδών του στο Εβραϊκό Πανεπιστήμιο Ιεροσολύμων σπούδασε διάφορες αρχαίες γλώσσες που εκτείνονται από τη Μεσόγειο έως την Ινδία, συμπεριλαμβανομένης της αρχαίας ελληνικής, της βιβλικής εβραϊκής και αραμαϊκής, της ακκαδικής, της σουμεριακής, της σανσκριτικής και άλλων. Οι κύριοι τομείς της έρευνάς του περιλαμβάνουν τις βιβλικές σπουδές, την αρχαία ιστορία, αρχαιολογία και γεωγραφία της Εγγύς Ανατολής, της Ινδίας και της Μεσογείου ενώ το τελευταίο διάστημα είναι επικεντρωμένος στις διαπολιτισμικές επαφές μεταξύ Ινδίας και Μεσογείου κατά την τρίτη και τη δεύτερη χιλιετία π.Χ.