

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το βιβλίο της Έλενας Αβραμίδου, **ΚΟΜΦΟΥΚΙΟΣ ΠΛΑΤΩΝ Σοφός-βασιλιάς και φιλόσοφος-βασιλιάς, Ένεκεν, 2024**, παρουσιάζουν την **Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2025, ώρα 19:30**, στον **Πολυχώρο Πολιτισμού ΕΝΕΚΕΝ, Προξ. Κορομηλά 37, Θεσσαλονίκη**, ο Σωκράτης Δεληβογιατζής, καθηγητής Φιλοσοφίας στο ΑΠΘ και πρόεδρος της Ελληνικής Φιλοσοφικής Εταιρείας, και η συγγραφέας. Τη συζήτηση συντονίζει ο εκδότης Γιώργος Γιαννόπουλος.

Η συγγραφή αυτής της μελέτης αποτελεί μέρος του έργου της συγγραφέως που παράχθηκε κατά τη διάρκεια της πολυετούς θητείας της, τόσο ως διπλωμάτης στην Ελληνική Πρεσβεία του Πεκίνου όσο και μετέπειτα ως καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Πεκίνου. Η επαφή της με τη χώρα και τους ανθρώπους και η γνωριμία της με έναν πολιτισμό και έναν τρόπο σκέψης εντελώς ξεχωριστούς προκάλεσαν το ενδιαφέρον της και την επιθυμία να προσεγγίσει το σινικό στοχασμό καλύτερα και πέρα από εξωτισμούς.

Στην απόφασή της να αναλάβει το δύσκολο αυτό εγχείρημα συνέβαλε, όπως η ίδια εξομολογείται, η διαπίστωση του πόσο ελάχιστες γνώσεις διαθέτουμε για τον Κομφούκιο, την κινεζική σκέψη και, γενικότερα, την Κίνα. Δηλαδή, την πολυπληθέστερη χώρα του κόσμου και έναν από τους σημαντικότερους παγκόσμιους πολιτισμούς, τη δεύτερη σε μέγεθος οικονομία και μία από τις ισχυρότερες πολιτικές δυνάμεις σε παγκόσμιο επίπεδο.

Αν δεν κατανοήσουμε τον Κομφούκιο, δεν μπορούμε να καταλάβουμε την Κίνα και πώς αυτή σκέφτεται, πιστεύει η συγγραφέας. Η εξοικείωση με τις ιδέες του αρχαίου σοφού και την πορεία της ανάπτυξης και εξάπλωσής τους, βοηθάει να αντιληφθούμε γιατί αυτές επιστρέφουν διαρκώς, παρά τα σφοδρά πυρά που κατά καιρούς δέχθηκαν τόσο από προοδευτικούς όσο και από συντηρητικούς κύκλους.

Το βιβλίο **ΚΟΜΦΟΥΚΙΟΣ ΠΛΑΤΩΝ** εξετάζει την πολιτική και ηθική θεωρία που οι δύο στοχαστές ανέπτυξαν με τη θεμελίωση της εξουσίας στη γνώση, την ηθική και

την παιδεία. Προτείνουν, έτσι, ένα μοντέλο πολιτικής διακυβέρνησης, το οποίο διαφοροποιείται από το παλιό πολιτικό παράδειγμα καθώς εισάγει νέες παραμέτρους για τον τρόπο διακυβέρνησης. Πυρήνες του πολιτικού συστήματος που εισηγούνται συνιστούν, αντίστοιχα, ο «σοφός-βασιλιάς» και ο «φιλόσοφος-βασιλιάς». Το βιβλίο προσφέρει παράλληλα μία γενικότερη εικόνα του κινεζικού και του ελληνικού πολιτισμού, των σημείων σύγκλισης και απόκλισής τους, ενώ συζητά τους λόγους που οδήγησαν τους δύο λαούς σε διαφορετικούς δρόμους πνευματικής ανάπτυξης.

Το **ΚΟΜΦΟΥΚΙΟΣ ΠΛΑΤΩΝ Σοφός-βασιλιάς και φιλόσοφος-βασιλιάς** της **Έλενας Αβραμίδου** είναι ένα χρήσιμο εργαλείο γνώσης για όσους/ες ενδιαφέρονται να προσεγγίσουν μία σκέψη, έναν πολιτισμό και έναν λαό που προσέφερε τα μέγιστα στην ιστορία της σκέψης, επιδρώντας αποφασιστικά στην πνευματική πορεία και την εξέλιξη στην ασιατική ήπειρο. Πρόκειται για μία ζωντανή πνευματική παράδοση, την οποία δεν μπορούμε να αγνοούμε για έναν ακόμη λόγο: αποτελεί το πνευματικό θεμέλιο μιας σύγχρονης υπερδύναμης, της Κίνας.